



10

MARNIEK KINT LIEN BAGUET

het salon
- www.fietsenkint.be

In 'Het Salon' - een fietswinkel 2.0 in Kortrijk - wordt een perfecte match gemaakt tussen historisch erfgoed en vernieuwend design. Je kiest er tussen retrobikes en volledig gepersonaliseerde fixies.

Als kleinzoon van wielkampioen Marcel Kint werd Marniek Kint haast letterlijk op een zadel geboren. Opa Kint won tussen 1935 en 1951 niet minder dan vijfendertig grote wedstrijden, met zijn overwinning in het Wereldkampioenschap in 1938 als kers op de taart. Die roots zijn cruciaal voor familiebedrijf Kint. 'Zéér belangrijk,' zegt Marniek. 'Het zorgt ervoor dat de fiets echt is - one of a Kint. Geboren uit de geschiedenis van een flandrien. Je krijgt samen met de fiets een stukje ziel van de coureur.' En dat mag je letterlijk nemen. De geometrie van het frame werd ontworpen naar het lichaam van Marcel Kint in 1938 na het winnen van het WK wielrennen te Valkenburg op de Cauberg. Een geometrie "die der voor zorgt dat er nen goeien loop in mijnen velo zit", aldus Kint senior himself.

Met Het Salon wordt een nieuwe stap richting fietstoekomst gezet. 'Het Salon is een winkel waar je in huiselijke sfeer - Marcel heeft hier nog gewoond - je eigen Kint fiets kan personaliseren,' schetst Lien Baguet, echtgenote van kleinzoon Marniek. Zelf rijdt ze met een Duomatic met mandje voor handtas en boodschappen en kinderzitje. 'Deze pistier is ook zeer sexy en gebruiksvriendelijk voor vrouwen,' lacht ze. 'Enkel het frame staat vast. Voor de rest kies je alles zelf: wielen, zadel, stuur, pedalen, versnellingen, accessoires,... Je kiest zelf je favoriete kleur, motief en model. Iedereen kan hier zijn creativiteit de vrije loop laten en buitenkomen met een volledig gepersonaliseerd Kint kunstwerk mét Marcel Kint handtekening en het authentieke kopmerk uit 1954.' Wie wel met een customized fiets wil rijden, maar niet meteen zin heeft om zelf aan de slag te gaan kan kiezen voor een fiets ontworpen door een van de Magnificent Seven. 'Zeven bekende mensen (elk geroemd in hun eigen domein) ontwierpen hun gepersonaliseerde pistier voor ons. Elk met hun eigen favoriete subtiele accenten. Echte kunstwerkjes,' zegt Lien enthousiast. Dat ontwerp wordt vervolgens doorgegeven aan Marniek die ze in het atelier eigenhandig in elkaar knutselt.

'Van buis tot fiets, high-end craftsmanship uit Kortrijk.' Gevraagd naar haar favoriete plekken voor het betere fietswerk moet ze niet lang nadenken. 'De vernieuwde Leieboorden zijn een must voor iedereen die graag fietst. Geen auto te bespeuren en cruisen langs de Leie en onder de mooie nieuwe bruggen. Je kan via de Leie tot in Gent fietsen. Bij mooi weer een ideale trip. Maar je kan ook in Kortrijk blijven natuurlijk; het Begijnhofpark, de Grote Markt, de Broeltorens,... allemaal beter te bereiken met de fiets.'

Favourite place for coffee in Kortrijk?
Bar Amorse. Feet up in a beach chair overlooking the Leie.

Favourite place for lunch in Kortrijk?
Cafe bistro Balthazar.

Favourite place for shopping in Kortrijk?
Finezza for shoes! 't Herenhuis for design.

Best cultural hangouts in Kortrijk?
't Guldensporenstadion.

What car do you drive?
Audi Q5

Favourite dish?
Hutsepot met worst.